

WOORDEN VAN GOD ...

Ik ben jullie enige God.

Gebruik mijn naam niet zomaar.

Rust uit op de zevende dag om Mij te vieren.

Heb eerbied voor je vader en moeder.

Eerbiedig het leven van iedere mens.

Wees trouw aan elkaar

Steel niet.

Spreek geen kwaad over een ander.

Maak niet kapot wat van een ander is.

Wil niet altijd wat een ander heeft.